

Bussum, 13 maart 2020

Beste gemeenteleden, beste mensen,

De maatregelen rondom het Coronavirus zijn ingrijpend. In de recente geschiedenis van ons land hebben we iets dergelijks nog niet op zulke grote schaal meegemaakt. Sommigen van ons blijven er nuchter onder, voor anderen is het wellicht toch een bron van zorg en spanning. Als uw predikanten zijn wij blij met de maatregelen van de Algemene Kerkenraad. Deze zijn helder en kunnen de komende weken zorgen voor de rust die we nu nodig hebben, in de hoop dat verdere verspreiding van het virus wordt voorkomen en met name de meest kwetsbaren onder ons worden beschermd.

Namens de predikanten geven we u naast de noodzakelijke maatregelen graag nog het volgende mee:

* Wordt het u wat al te stil de komende tijd, neem dan gerust telefonisch contact op met uw ouderling of bezoeker of met een van ons (zie onder). We staan u graag te woord. Of misschien vindt u nu de tijd voor een 'ouderwetse' brief of een e-mail die u in alle rust kunt schrijven. Wij zullen die dan zorgvuldig beantwoorden. Of: kent u zelf iemand die wel even wat extra aandacht kan gebruiken onder de bijzondere omstandigheden, zoekt u dan beslist even telefonisch contact.

* Denk aan wie het wellicht wat minder heeft of voor wie het nodige in huis halen wat lastiger is. Misschien valt er juist in deze tijd iets te delen? Neem iets extra's mee, als u naar de supermarkt gaat, voor iemand die zich in een risicogroep bevindt en daardoor winkels moet mijden.

* De komende tijd is een oefening in dingen laten, eenvoudiger leven. Zo is het, op zichzelf, een passende oefening in de veertigdagentijd, een tijd die ons nu wellicht op geheel eigen wijze bij onze weg achter Jezus aan bepaalt. Laat uw gedachten daar eens over gaan.

* Er is hoe dan ook geen reden voor paniek. Juist voor ons mag vertrouwen steeds de basis zijn. Ook in deze omstandigheden mogen we in dat vertrouwen ten volle delen. Lees wat Jezus daarover zegt in de Bergrede in Mattheüs 6:25-34.

* Ook al zien we elkaar veel minder de komende weken of misschien wel helemaal niet, we blijven met elkaar verbonden. Onze band in Christus wordt niet zomaar verbroken en deze band, deze relatie, zal ons er ook doorheen helpen. Zie de kansen om elkaar de komende weken te dienen, in zorg en aandacht voor elkaar.

Het coronavirus bepaalt ons erbij dat wij het leven niet beheersen. We zijn en blijven met al onze kennis en kunde kwetsbare mensen. Daarom bidden wij om Gods ontferming voor allen die hierdoor getroffen worden en om wijsheid van de Heilige Geest voor allen die leiderschap moeten tonen in deze moeilijke situatie.

Een hartelijke en opbeurende groet van uw predikanten,
ds. Riegonda van Welie-Kaai (06) 42 13 07 47 predikant@spiegelkerk.nl
ds. Florida de Kok (06) 51 41 04 27 fahadkok@solcon.nl
ds. Jacomette de Blois (030) 271 86 76 j.deblois@vivium.nl
ds. Nico den Bok (06) 14 40 58 47 nicodenbok@telfort.nl
ds. Leendert van der Sluijs (06) 18 38 98 71 lwwdsluijs@gmail.com

ds. Wielie Elhorst (06) 22 85 76 76 dominee.wilhelminakerk@pknbussum.nl